

Aan de Vrienden van Projekt Mikondo December 2001



Kinderen van Mikondo.

De groep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) in Deventer steunt het project MIKONDO.

Wilt u ons helpen om te zorgen dat de kinderen in Mikondo ook naar school kunnen, kijk dan voor nadere informatie aan het einde van dit schrijven.

Waarom? Omdat de ouders in Mikondo ons hebben gevraagd om onze hulp.

Hoe? Geef zo spoedig mogelijk een bijdrage of steun ons éénmaal per kwartaal.

Mikondo is een wijk van de stad Kinshasa in Kongo.

Via een vluchteling uit Kongo, die nu in Deventer woont, zijn wij in contact gekomen met dit project dat ook gesteund is en wordt door mensen uit Vledder en Frederiksoord.

In de loop van dit jaar zijn schoolspullen naar Mikondo gestuurd. Onderstaand treft u twee verslagen aan van de huidige situatie.

Bericht van 11 september 2001 door Mieke Rang gestuurd aan één van de Vrienden van Mikondo:

Gisteravond heb ik in Deventer de video gezien die gemaakt is van het feestelijk begin van het kleuterschooltje. Het is iets om heel stil van te worden. Waarom? Omdat er in no time ondanks onvoorstelbare problemen iets gerealiseerd is wat uniek is in die achterstandswijk Mikondo. Je ziet de kindjes spelen met het spul dat van hieruit (ook met veel moeite) aan hen is gezonden, en het is te zien dat ze verzeild zijn in een wonderland. Nog nooit hebben ze speelgoed gezien, en nu mogen ze er zomaar mee spelen! Verder is het ontroerend om te zien hoe de juf (iemand met 18 jaar ondervinding) enthousiast spreekt over het werken met kinderen, over hoe belangrijk het is voor de ontwikkeling van de mens om vorming en onderwijs te ontvangen. Je ziet en hoort hoe de juf een liedje instudeert met de kindjes, waarbij ze meteen leren te reageren op allerlei werkwoorden in het Frans (klappen in de handen, stampen op de grond, in de rondte draaien, een dansje maken en zo voort). Bovendien is het een heel vrolijk liedje, daarom ontroert me dat zo, want het is zo'n zichtbare hongersnood daar. De mensen zien er vreselijk moe en mager uit. Dus alle liefde die uitgedeeld wordt aan de kinderen en de ouders, is zo heel goed besteed! Materieel kun je die nood niet lenigen, dat begrijpt iedereen. Moreel kun je veel steun geven aan elkaar. Dat gebeurt door de mensen van het project Mikondo, met de steun van de mensen hier, zoals de ZWO-commissie van Deventer SOW-kerken die het project nu steunt, als versterking van de mensen van het eerste uur, zoals de Vrienden van het Project Mikondo hier in het Noorden. Die hebben gezorgd dat gestart kon worden met een bibliotheek. Die is ook heel goed te zien op de video. Later zijn Folkert en Joke in Deventer er ook door geboeid geraakt en via hen de ZWO-commissie. Om het vol te houden is daarginds in Mikondo veel doorzettingsvermogen nodig, waar wij ook weer onze inspiratie uit halen om niet te verslappen in onze steun. Er waren maar liefst 90 kindjes door de ouders aangemeld, teveel om in één keer op te vangen. Het is duidelijk dat er geen enkele andere voorziening is voor het kleuteronderwijs daar.

Ik heb ook tot mijn verrassing een exemplaar gekregen van het nummer van 3 september jl. van het dagblad la Tempête des Tropiques waarin een mooi artikel over dit project.

Ik zou nog een hele tijd door kunnen gaan met vertellen over wat ik gezien en gehoord heb, gisteravond bij Epi en Bebe Kaluba thuis. Maar komend weekend zijn we in Deventer bij de start van het kerkelijk seizoen, dus dan kun je ons daar treffen en nog meer horen. Niet alleen jij, maar

alle kerkgangers en anderen die even langs komen in het Open Hof of de Lebuïnus of de Van Vlotenlaan. Daar vertonen we videobeelden en geven we toelichting. Er worden ook spullen en kleding getoond uit Mikondo, Kongolese muziek gedraaid en nog meer om enige couleur locale te creëren.

De hiervoor vermelde samenkomsten leverden heel wat gespreksstof en enthousiaste reacties op. Voor de ZWO-groep zeker reden om door te gaan met de steun aan Mikondo. Tevens zoeken we naar manieren om de steun uit te kunnen breiden en andere mensen ook bij dit project te betrekken.

Later is het volgende stukje verschenen:

In het Kerkblad van de SOW-kerken Deventer van september konden we in de kolommen van de ZWO-commissie een stukje lezen over het ontstaan en het doel van het Project Mikondo. Inmiddels is de startmanifestatie van het kerkenwerk alweer achter de rug. Zowel in het Open Hof als in de Van Vlotenlaan waren Vrienden van Mikondo met een standje en de laatste nieuwtjes over het schooltje in Mikondo. In de Lebuïnuskerk is ook een informatiestandje geplaatst. Voor wie het allemaal nog niet kon zien en horen: lees het volgende:

In midden Afrika, in het reusachtig grote land Kongo (ex-Zaire) is de bevolking van de volkswijk Mikondo in Kinshasa nog nauwelijks gekomen van de verrassing. Op 31 augustus jl. is als derde stap in het project Mikondo een school geopend. (Gek idee voor ons Hollanders, dat honderden kinderen in een wijk gewoon niet naar school zouden kunnen, omdat er geen school voor hen is). De naam is La Tulipe, om de band met de Hollandse mensen aan te geven die dit mogelijk maakten. ZWO-Deventer en enkele andere Vrienden van het project Mikondo stuurden speel- en leermiddelen. Op de video die in het Open Hof vertoond werd, zagen we hoe de kleuters zich in een sprookjesland waanden: samen met de juf versjes zingen, spelletjes doen, met speelgoed spelen! De ouders stonden er ook wat verbaasd bij te kijken (nog nooit is daar een stukje speelgoed vertoond!) Er zijn nu 90 kleuters ingeschreven, dus er wordt in ploegen school gehouden. Het personeel is aangesteld en de eerste wijziging in de plannen is meteen goedgekeurd: om de honger van de leerlingetjes een beetje te bestrijden, zullen ze elke schooldag (2x per week) een bord pap moeten krijgen van de school. (Sinds de oorlog in Mikondo die de situatie nog heeft verslechterd, is voedsel moeilijk te krijgen en erg duur, te duur voor de arme mensen). Er is buiten de stad door het Project een stuk grond van 5 ha gepacht. Daar wordt nu wat geteeld: zoete aardappels, maniok, maïs etc. Maar de oogst duurt nog even, dus nu moet voor de pap nog ingekocht worden op de markt. Het zou fijn zijn als de Nederlandse Vrienden geld konden missen om de lege maagjes te vullen, zodat het leren op school ook beter zal lukken.

Met vriendelijke groet namens de Stichting Vrienden van Mikondo,

Folkert van Wijk, voorzitter, tel 0570 620848
Dewes van Lohuizen, secretaris, tel. 0570 621390
Irene de Wilde, penningmeesteres, tel 0570 635640
Epi Kalonji Kaluba, bestuurslid en consulent, 0570 638057
Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid, 0570 613918
Mieke Rang, coördinatrice, 0521 381925

Deventer/Frederiksoord, december 2001

Postbank 9394095, Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer
--