

Aan de Vrienden van Project Mikondo
Maart 2003



TULPENTIJD en nieuws uit MIKONDO

Om ons heen zien we weer meer en meer tulpen. Teken van naderend voorjaar, opleving. De Vrienden van MIKONDO hebben bij het zien van tulpen al gauw de associatie: Hoe zou het zijn met La TULIPE in MIKONDO, KINSHASA, DR Congo?

Een maal per maand wordt de collecteopbrengst voor MIKONDO besteed. Daarnaast zijn er al enkele tientallen mensen die maandelijks automatisch een klein bedrag laten overschrijven voor sponsoring van een leerkracht. En nu en dan de andere giften.

Dankzij uw steun wordt er nu al 6 maanden elke dag les gegeven aan ongeveer 250 kinderen, en dat mag een wonder heten in een land in afbraak als DR Congo! Ook eind februari kon onze penningmeester weer een maandgeld sturen. Het is weer gelukt!

Juist bij het aanbreken van de kerstvakantie konden we wat extra's sturen. Daarmee kon dan eindelijk het dak gerepareerd boven de kleuters, die al een paar maanden in die regentijd uit hun lokaaltje van rietmatten en plastic moesten bij een hoosbui en verdeeld werden over de andere klassen. Ook is er wat meubilair bijgemaakt, en de huisbaas heeft het tijdelijke optrekje van de kleuters meteen maar laten veranderen in een ruimte met echte stenen muren. Bouwen gaat heel snel en eenvoudig in Afrika.

De lessen gaan dus elke dag door, en hoe! De inspecteur maakte een groot compliment aan het eind van zijn bezoek eind februari: LA TULIPE is een modelschool! (*école de référence*). Er staan dan ook prima leraren voor de klassen en de directie zorgt voor een goed beheer en orde.

Al bij de start wist u dat de ouders te arm zijn om een bijdrage te betalen, en dat de Staat niets doet. Inmiddels is de bevolking van Kinshasa (en elders in Congo) er nog slechter aan toe. De bisschoppen hebben een noodkreet doen uitgaan in een herderlijk schrijven TROP C'EST TROP. (En zo is het echt genoeg, genoeg!) De bevolking wordt gegijzeld door een stel egoïsten die volstrekt ongevoelig zijn voor het lijden en alleen uit zijn op eigen gewin. Dreigend stellen de bisschoppen dat dat nu eens gauw anders moet, anders... De spanningen lopen dan ook enorm op, en er is vorige week een dode gevallen bij een vreedzame mars. Nog zo'n incident en er kan een explosie van volkswoede ontstaan tegen de overheid.

In die wanhopige toestand is een teken van onze solidariteit verrezen in MIKONDO. Laten we het blijven in stand houden!

Deventer, maart 2003

Met vriendelijke groet namens de Stichting Vrienden van Mikondo,

Folkert van Wijk, voorzitter, tel 0570 620848

Dewes van Lohuizen, secretaris, tel. 0570 621390

Irene de Wilde, penningmeesteres, tel 0570 635640

Epi Kalonji Kaluba, bestuurslid en consulent, 0570 638057

Harry Olde Reuver of Briel, bestuurslid, 0570 613918

Mieke Rang, coördinatrice, 0521 381925

Postbank 9394095, Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer