

Waarde Vriend of Vriendin van Mikondo, met daar de school La Tulipe.

Aan het einde van dit jaar kijken we met u terug op een jaar waarin heel veel is gebeurd. Voor de toekomst proberen we onze plannen te maken, wat in de huidige context niet makkelijk is. Hieronder leest u wat meer details daarover.

### Wat de steun aan Mikondo oplevert.

Het onderwijs op de school La Tulipe in Mikondo (Kinshasa) is volledig afhankelijk van onze donateurs. De steun die u geeft in de vorm van donatie of sponsoring, een actie of mond-tot-mondreclame, is onontbeerlijk.

Zonder uw steun waren we nergens.

Al ruim 10 jaar zorgt u voor:

- De onderwijskosten om elke dag het onderwijs voor bijna 500 Congolese kinderen te kunnen aanbieden.
- Vele tientallen volwassenen die voor het eerst of bij herhaling scholing krijgen.
- Het oplossen van forse onverwachte problemen.



Die trouw is nodig. De Staat Congo zorgt niet voor onderwijs. Daarom maken wij met ons project een enorm verschil! Per jaar alleen al bijna 500 kinderen die anders de boot missen.

We zouden niet graag het voorbeeld volgen van andere projecten in ontwikkelingslanden die na een paar jaar steun van donoren het verder maar moeten uitzoeken. Een typisch voorbeeld : in het oosten van Kinshasa leurt een burgemeester met 88 kinderen uit zeer arme gezinnen om een plaats op een goede school, omdat de school van de UNICEF er na vier jaar mee gestopt is en hun ouders armlastig zijn. Dat gebeurt er als donoren een ander beleid gaan voeren ...



Alle giften komen direct bij het doel terecht: school La Tulipe in Mikondo/Kinshasa. Wij doen zonder enige vergoeding ons werk ervoor. We, dat zijn drie (!) mensen in Nederland. Dat is te weinig, maar we blijven ons er verantwoordelijk voor voelen, ook nu "om het geld van de gevers wordt gevochten" zoals een krant het onlangs stelde. Kort geleden hebben we daarom iemand aangetrokken om ons tegen vergoeding bij te staan met fondsenwerving. Het contact met het project is persoonlijk, frequent en vaak meerdere malen per week per telefoon. Daarnaast is Mieke Rang in april weer naar La Tulipe in Mikondo geweest voor intensief persoonlijk contact (met dank aan de gemeente Deventer!).

Wij merkten afgelopen jaar grote betrokkenheid, door de maandelijkse donaties, o.m. van de hoofdsponsor CSO, firma Rang, terwijl zo'n 40 contribuanten samen per maand voor ruim € 400 zorgden. Onze achterban is groter geworden. Her en der werden we geholpen, bijvoorbeeld met gratis drukwerk, met de bollenactie, met service aan onze apparatuur, met adviezen, met de website, door "klikkers", die stemden op een website om Mikondo een jaar op de toonbank bij Specsavers te krijgen, door een actie met Mikondo als goed doel, enz.

INGbank 93 94 095, Stichting Vrienden van Mikondo, Deventer

Kijk op onze website voor het laatste nieuws en...leuke foto's! [www.Mikondo.nl](http://www.Mikondo.nl)

Word vriend van Mikondo op [mikondo.hyves.nl](http://mikondo.hyves.nl). Ons emailadres is [VriendenvanMikondo@gmail.com](mailto:VriendenvanMikondo@gmail.com)

Wij hebben de ANBI status, wat u belasting voordeel oplevert!

Ook leidde die betrokkenheid tot eenmalige bijzondere gestes. We noemen de St. KITOKO, in Driebergen. We noemen een vriendin die ons uit de brand wilde helpen met een renteloze lening en een ander die haar 65e verjaardag aangreep om giften voor Mikondo te vragen. We noemen de mensen die zich enorm ingespannen hebben voor een benefietconcert in Z-W Friesland, opbrengst € 761,33 plus nog een gift van € 2.000 over de bank van St. Swets. Een andere Stichting voor Jeugdhulp doneerde € 5.000 n.a.v. een brief van ons. We waren getipt door via iemand in Ter Aar, die getroffen was door een presentatie van Mieke Rang.

Ook van diverse kerken merkten we blijvende betrokkenheid als we een gift op de giro kregen: Deventer Protestantse Kerk 2 collecten, totaal bijna € 1.000; Driebergen Protestantse Kerk diaconie bijna € 800 en hun ZWO-commissie € 1.000; Ypenburg Protestantse Kerk ruim € 1.200 van de diaconie; Gereformeerde Kerk Ter Aar € 700 van de Missionaire commissie.

Een persoonlijke presentatie blijkt het meeste effect te hebben, terwijl onze activiteiten op de sociale media (*Hyves*, de *1% club*) en de *Nacht van de Fooi* voor computers en apparatuur, resp. een voedselproject vruchteloos bleven. Aan die dringende vragen vanuit Mikondo konden we zo geen gehoor geven.

Uitgaven en kosten: Onze basis uitgaven bedragen gemiddeld ongeveer € 1150 per maand, daarnaast komt het noodzakelijke onderhoud, twee tot drie verplichte bijscholingscursussen (ongeveer € 1300 per cursus) voor de leerkrachten. Andere grote uitgaven betroffen aanvullingen voor de mensen die n.a.v. het ongeluk in het ziekenhuis verpleegd werden, reparatie van banken en schoolborden en pas geleden een reparatie van de poort.



Hoe gaat het in Mikondo La Tulipe?, is een vraag die niet zomaar kort te beantwoorden is. Op dit moment heerst er veel angst. Het geweld dat voor en na de verkiezingen van 28 november huizen, auto's en mensen trof is ook enkele malen over ons project losgebarsten. Een bittere en angstige ervaring, waardoor personeel en kinderen merkbaar getraumatiseerd zijn geraakt. Herstel van de schade vraagt weer nieuwe middelen en er is haast geboden. Voorbeeld: er worden geen "ploegen" meer gevormd voor de lessen voor volwassenen, maar alleen voor lessen voor de lagere school, terwijl de drie kleuterklassen zijn samengevoegd tot 2 veel te grote groepen. Het aggregaat is in brand gestoken, waardoor er geen licht meer is na 18 uur. Schoolborden en een paar banken konden hersteld worden met de middelen die we konden sturen. Maar veel banken ontbreken en het noodlokaal is niet te gebruiken. De ijzeren poort is uit de muur gedrukt, de directiekamer was al geplunderd na het vernielen van de deur, zodat nu iedereen in het donker zijn slag kon slaan.

Eind 2010 vond een vreselijk ongeluk plaats, waarbij enkele personeelsleden langdurig medische zorg behoeften. Vanaf 13 december 2010 werd daar door diverse mensen en bedrijven ruim € 7.300 voor naar ons overgemaakt. De zeer gewaardeerde klusjesman is weken later overleden. Mevr Mamie kon al snel haar taak op school weer oppakken. Papa Richard was het langst ziek, maar is sinds augustus weer op school om zijn werk doen!

Door onze steun aan Mikondo en La Tulipe helpen we via de meest effectieve manier de jeugd aan een waardevolle start in het leven. Zonder La Tulipe zouden zij geen behoorlijk basisonderwijs kunnen volgen, ongeletterd blijven, gefrustreerd, rijp voor de straat en banditisme. Mieke Rang hoorde en zag in april 2011 – tijdens het werkbezoek- het respect en de erkenning van de bevolking van hoog tot laag voor deze bijdrage aan de ontwikkeling van de jeugd.

Volgend jaar gaan we nog meer ons richten op lokale steun in Kinshasa. Ook heeft Impulsis ons uitgenodigd onderlinge samenwerking van hun onderwijsprojecten daar te bevorderen. In Nederland zullen we voor onze kleine club naar versterking streven.

Ons doel voor de komende tijd zal zijn: kwalitatief goed onderwijs bieden, het steunen van de wijk Mikondo, samenwerkingsverbanden zoeken en aangaan.

Onze hulp doet er toe. Versterk ons door uw deskundigheid, uw relaties, uw tijd, uw donatie, uw sponsoring. De arme jeugd van Mikondo een goede start in het leven geven, dat is nog eens super!

Namens Vrienden van Mikondo: Dewes van Lohuizen, Harry Olde Reuver of Briel en Mieke Rang.

Namens Projects Mikondo: Epi Kaluba.