

Restaurant met Terras - In **Mikondo** zie je geen fraaie huizen en winkels. Het ziet er nogal erg armoedig uit, eerlijk gezegd. Zo ook de buitenkant van de school La Tulipe, aan de hoofdstraat. Er had al lang onderhoud gepleegd moeten worden aan de muren. Op de straat ligt vieze rommel. Als het regent, houd je geen droge voeten.

Maar als je nu eens niet wegstijgt, niet op zoek gaat naar iets dat het oog streelt, maar verder kijkt, en als je dan de schoolpoort opent.....dan ontdek je al gauw een verrassende rijkdom. - Als je er zelf voor open staat tenminste.

Rijkdom? - "We kunnen niet zitten wachten op een oplossing, we moeten zelf doen wat we kunnen." Dat vinden de leerkrachten van La Tulipe. Ze geven dag in dag uit hun beste krachten juist voor die kinderen die door armoede overal elders van school werden gestuurd als het schoolgeld niet betaald kon worden. Ze nemen genoeg met een schamel loontje dat tot nu toe gestuurd kon worden door onze Stichting Vrienden van Mikondo.- Die inzet daar en die solidariteit hier, die verbondenheid, dat is één aspect van de rijkdom achter de onooglijke deuren. Wie delen wil in dat **praktische idealisme** is bij ons aan het goede adres! Mieke Rang weet er straks na haar bezoek vast weer vele inspirerende verhalen over te vertellen.



Mikondo ligt in **DRCongo** - Oorlogen en wanbestuur, ja, en wie zijn de dupe? Al die kinderen die niet eens naar school kunnen. - Wij helpen financieel kinderen naar school in Mikondo, voor zover giften van u en andere donateurs ons daartoe in staat stellen. Dank ook uit Mikondo voor die mooie manier om te steunen!

U weet dat we **persoonlijke banden** hebben met de school La Tulipe in Mikondo, Kinshasa. Leraren, ouders, leerlingen. Dat is onze manier om aan kinderrechten te werken. Of die geldelijke steun nog kan doorgaan, hangt af van onze inspanningen. Want dat is niet in 20 seconden uit te leggen, evenmin als de situatie in de wijk Mikondo en de school daar. Een ding staat als een paal boven water: elke Euro die via ons gedoneerd wordt komt ten goede aan de voortgang van het onderwijs van La Tulipe. Al sinds 2002! Bijvoorbeeld: als u € 50,- doneert voor een schoolbank, gaat er € 50 (min overboekingskosten) naar Mikondo. Als een actie € 500 zou opbrengen voor een computer, kan er meteen een worden ingekocht daar, met die € 500 (min overboekingskosten).

Een gevolg van de krimp vanuit Nederland is dat in september de lokalen gevuld zijn met alle nog redelijk goede banken. Eén lokaal is leeg gebleven. Daar wordt geen les gegeven. Veertig kinderen die op school hadden kunnen zitten staan op de wachtlijst. Tot er weer genoeg banken zijn. Of tot er door verhuizing plaatsen vrij komen.

Waar vooral behoefte aan is: banken, onderhoud van de muren en daken, schoolborden, en computers, een aggregaat. En o zo graag meer inkomsten voor de maandelijkse salarisbetalingen! - La Tulipe kan normaal tegen de **500 leerlingen** opleiden voor het staatsexamen. **Het % geslaagden is bijzonder hoog.** En **nog eens 500 jongeren en ouderen** volgen er cursussen. Als ...er banken genoeg zijn, en het dak niet teveel lekt. Als ...er boeken zijn, en liefst ook ...computers. - In deze tijd kan je toch niet meer meekomen als je **geen computer** kan bedienen?

Niet te filmen! [Telefoongesprek 15-11-2012, vertaald] “Jammer dat we dat niet konden filmen, het was zo mooi om te zien, die verhuizing van de bibliotheek van La Tulipe!”- “Hoezo?” - “De leerlingen van de 6e vormden een rij tussen de oude locatie en de nieuwe en gaven zo de stapeltjes boeken door.” - “Waarom moest de collectie verhuizen?” - “Nu kan niemand meer ongezien met boeken onder de arm te verdwijnen. Ze werden ook veel te stoffig, zo vlak aan de straat. Het is een kostbaar bezit dat goed beheerd moet worden!” (Wij zwijgen maar over de afbraak van bibliotheken in Nederland)



Inspiratie en Actie. Op 21 september j.l. werd het bezoek van bisschop Desmond TUTU aan Deventer aangegrepen om in de Lebuïnuskerk met 1100 mensen de verbondenheid met vredeswerk te vieren. Ons kleine clubje dat de kar trekt voor Mikondo was er ook bij! (Zie de foto's).
Op Deventer Open, een manifestatie van organisaties op het gebied van internationale samenwerking, op 4 november, waren wij ook present. Er werden 700 bezoekers geteld.



Op 208 adressen zijn onze bloembollen besteld dit jaar, wat ruim € 1500 netto voor La Tulipe opbracht, iets minder dan vorig jaar. Hard werken van de leerlingen van Chr. VMBO FOCUS in Harderwijk en ons kleine clubje is beloond!

Een emballageactie in de zomermaanden bij AH in de wijk Keizerslanden, Deventer, bracht € 960,- op voor de alfabetiseringscursussen van meest vrouwen in Mikondo.

Ook dit jaar vindt u **MIKONDO** op de Kerstmarkt in Deventer, **13, 14 en 15 december** in de Lebuïnuskerk. Voor uw wenskaarten en bijzondere Afrikaanse sieraden en kaarsen van het Tweede Lichtje kunt u er zeker slagen! De boeiende korte presentatie met beelden uit Mikondo zal u vast aanspreken! U kunt ons vinden bij de stand van de Wereldwinkel.
Neemt u binnenkort eens contact met ons op, hoe u e.e.a. heeft gevonden?

Namens Vrienden van Mikondo: Dewes van Lohuizen, Harry Olde Reuver of Briel en Mieke Rang.
Namens Projets Mikondo: Epi Kaluba.



Cher comite' des amis
de MIKONDO EN HOLLANDE NOUS
VOICI VENIR AU PRÈS DE VOUS EN
FIN DE VOUS REMERCIER POUR L'ENVOI
QUE VOUS NOUS AVIEZ FAIT.
NOUS REMERCIONS LE SEIGNEUR DIEU
POUR VOTRE BONNE VOLONTÉ.

Vert.: Beste Vrienden van Mikondo in Holland, we willen hierbij jullie bedanken voor wat je gestuurd hebt aan ons. We danken de Heer God voor jullie goede wil.